

Beste Roos-Anne,

Dankjewel voor je mooie mail. Ik begrijp jouw verwarring. Hoe kunnen we nou je grootste vriend zijn als je soms negatieve verhalen over de politie leest?

Ik denk dat het net zo gaat als met je vader. Die is soms streng en dat is niet altijd leuk. Maar toch is hij je grootste vriend.

We zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en dan moet je soms streng optreden.

Liever vorkomen we dat er iets vuvzelends gebeurt.

Met jou, je familie, je vriendinnen en alle andere mensen.

En als je hulp nodig hebt kun je altijd bij ons terecht.

Ik vind het daarom leuk en belangrijk werk.

Als je het leuk vindt komen we een keer naar jouw school om er meer over te vertellen.

Tot ziens!

Erik Akerboom